

Kinder Torah

Parashas Vayishlach

You Have It All

“Young man, how can I help you?”

“I came to your store to buy a few things, sir.”

“Yes, what do you need?”

“First of all, I need a camera.”

“I can tell you about a very sophisticated model.”

“Please do.”

“This model produces a picture with a clarity unmatched by any other camera. It has a memory card whose advanced technology allows it to store an unlimited number of images. It records both still photos, and moving pictures with sound. It can recall any image from its memory almost instantaneously. It can be used for long hours and is very durable. In addition, its lens is self-adjusting and self-cleaning. It can adjust to any normal level of light and dark, and requires no flash.”

“That is unbelievable, sir. No other camera in the world has such performance.”

“That is not exactly true, young man. There are many cameras like this, you just don’t notice them.”

“Very well. I am also in the market for a pump.”

“We have a very compact, powerful, and durable model. I will describe it to you. It is about the size of your fist. It can pump five liters of liquid a minute, which is 7200 liters (about 1900 gallons) a day. Our pump can generate enough pressure to push liquid through a long, complicated, system of tubes and vessels. It is also very durable and certain models have been in service over 100 years.”

“Wow, that sounds marvelous, sir. You have already made two sales. Now, I also need a filter, to purify the liquid in the pumping system.”

“No problem, young man. I have a filter system that is designed to work along with the pump. It contains two filters, each one weighing 150 grams. Together they can filter 1700 liters (approximately 470 gallons) of liquid a day. They remove all impurities, and dispose of them in the form of a liquid. They are self-cleaning, and self-repairing.”

“Sir, your products are amazing. Do you also sell computers?”

“I certainly do, young man. I have the most advanced computer model on the face of this earth. It has an unlimited amount of storage memory and RAM. It can perform trillions of calculations each second. It stores information, images,

sounds, smells, and even thoughts and feelings. It can recall any of these things from its memory instantaneously. It can make complicated searches, comparisons, calculations, and even decisions using any or all of this information. It is also capable of running complicated equipment – motors, pumps, thermostats, timers, heaters, cameras, sound recorders, lifts, cranes, filters, as well as all sorts of other equipment.”

“Your computer sounds out of this world, sir.”

“It is, young man. It was designed and built by the same engineer who made the camera, pump, and filter.”

“Do you have any of His other products?”

“As a matter of fact, He has an advanced telecommunications cable.

Are you interested?”

“Yes, sir.”

“It is 1.8 centimeters thick, and very flexible. It is protected with tough shielding.

Inside are 31 of fine cables. The entire system can carry hundreds

of thousands of subtle electrical impulses simultaneously. When used in conjunction with the computer, it can control the complicated system of pumps, motors, cranes, and other equipment. It also transmits information about the environment and the equipment back to the central computer.”

“Amazing. Is there anything else?”

“Yes, one last item – an air pump. It is made of many tiny little sacks with a total surface area of 70 square meters – the size of a small apartment. They draw in air and pump it out 20,000 times each day. The air can be used for cooling, or as a source of oxygen. This pump, like the liquid one, has been known to last over 100 years.”

“Sir, you have convinced me. You have truly outstanding products. They are out of this world. I would like to purchase one of each one.”

“I appreciate your interest young man; however, these items are not for sale.”

“What? Is this some kind of joke? You have just spent several minutes telling me about these wonderful machines, and now you refuse to sell them to me. Why?”

“Because, young man, you already own them.”

“Now I am really confused. I do not have

one of these items in my possession.”

“Yes you do. The camera is your eyes. They are the best camera in the world.”

“I see.”

“Yes, you certainly do. The pump is your heart, and the filter is your kidneys.”

“Wait a minute. Are all of these things parts of my body?”

“Yes, young man.”

“Let me guess – the computer is my brain.”

“Correct!”

“The air pump is my lungs.”

“Right again.”

“There is only one thing left – the telecommunications cable. That is ... my spine.”

“Now you have connected everything together. I am sure you know Who the engineer is.”

“Of course. The Master Designer. The Creator of the Universe. The Holy One Blessed Be He. None other than Hashem Yisborach.”

“Correct again. He designed your mind and body with unfathomable wisdom. Its technology is far more advanced than anything that we can even dream of, much less develop. It is truly a wonder of wonders. We should take the time to think about this. That will lead us to appreciate our minds, bodies, and our health. More importantly, we will appreciate The One Who designed, built, and gave us this wonderful gift, and Who keeps it running all of the time.”

“Thank you very much sir. I have acquired much more in your store than a few household items. You have given me a whole new outlook on life, and appreciation of Hashem.”

Kinderlach . . .

Yaakov Avinu met his brother Eisav in this week’s parasha. How did he describe his possessions to his brother? “I have everything” (Bereshis 33:11). Rashi explains that all of his needs were met. This is one of Hashem’s many chassadim (acts of kindness). He supplies us with the food, water, clothing, and shelter that we need. He also gives us something more basic – life itself. He put our soul into a body that is a marvel of super advanced engineering technology. It is something that only the Wisdom of the Creator could design and build. Kinderlach, we should appreciate and thank Hashem for the wonderful gift that He gave us. A good time is when we make the blessing “asher yatzar.” This blessing describes the infinite wisdom and wonders of the human body. He gave you the world’s greatest camera, computer, telecommunications system, pumping and filtration system, and much, much more. You have it all.

ההגדרת לבנר

פרשת וישלח

יש לנו כל

הסביבה והציוד חזרה למחשב המרכזי. "מדהים ביותר. יש עוד משהו?"
 "כן – עוד דבר אחד: משאבת אוויר. היא עשויה משקיקים קטנים רבים, עם שטח-פנים כולל של 70 מ"ר – כמו גודלה של דירה קטנה. השקיקים שואבים לתוכם אוויר ופולטים אותו החוצה 20,000 פעמים ביום. האוויר יכול לשמש לקירור, או כמקור לחמצן. ידוע על מקרים שמשאבה זו, כמו משאבת הנוזלים, תפקדה ליותר ממאה שנה."
 "אדוני, שכנעת אותי. אכן יש לך מוצרים יוצאים מן הכלל, מעל ומעבר. אני רוצה לרכוש אחד מכל אחד."
 "אני מעריך את רצונך, אישי הצעיר; אך מוצרים אלה אינם למכירה."
 "מה? האם אתה צוחק עלי? כבר דקות ארוכות אתה מספר לי על המכשירים הנפלאים האלה, וכעת אתה מסרב למכור לי אותם. מדוע?"
 "כי הם כבר ברשותך, אישי הצעיר."

"כעת אני באמת מבולבל. אין לי אפילו אחד מהפריטים האלה."
 "לא נכון – יש לך. המצלמה היא העיניים שלך. הם המצלמה הטובה בעולם."
 "אני רואה את דברייך."
 "כן, אתה באמת רואה. המשאבה היא הלב שלך, וכליותיך הן-הן מערכת הסינון."
 "רק רגע. האם כל הדברים האלה הם איברים



בגופי?"
 "כן, אישי הצעיר."
 "תן לי לנחש – המחשב הוא המוח שלי."
 "נכון!"
 "הריאות שלי הן משאבות האוויר."
 "שוב נכון."
 "נשאר רק דבר אחד – כבל התקשורת. הוא... עמוד השדרה שלי."
 "כעת חוברת הכל ביחד. ואני בטוח שאתה יודע מיהו המהנדס."
 "כמובן! ראש המתכננים, בורא העולם, הקדוש-ברוך-הוא. ה' יתברך."
 "נכון מאוד. הוא תכנן את מוחך ואת גופך בחכמה אינסופית. הטכנולוגיה של גוף האדם מתקדמת הרבה יותר מכל מה שאנו יכולים לחשוב עליו, שלא לדבר על יצירת דבר מעין זה - ממש פלאי פלאים, וכדאי שנעצור לרגע ונחשוב על כך. מחשבות אלה תובילו אותנו להערכה גדולה יותר של מוחנו, גופנו ובריאותנו. ומה שחשוב עוד יותר – נעריך את מי שתכנן, ברא ונתן לנו את המתנה הנפלאה הזו, ושמשך לקיימה כל הזמן."
 "תודה רבה לך, אדוני. קיבלתי בחנות שלך הרבה יותר מכמה מוצרים לבית. נתת לי השקפה חדשה לגמרי על החיים, והערכה גדולה הרבה יותר לקב"ה."

"כן, מה אפשר לעזור לך?"
 "רציתי לקנות כמה דברים, אדוני."
 "מה אתה צריך?"
 "קודם כל, אני צריך מצלמה."
 "אני יכול לספר לך על מצלמה מאוד מתוחכמת."
 "בבקשה."
 "מצלמה זו נותנת תמונות באיכות ששום מצלמה אחרת איננה יכולה לתת. יש בה כרטיס זכרון עם טכנולוגיה מתקדמת שמאפשרת לשמור מספר לא מוגבל של תמונות. היא שומרת תמונות בודדות, וגם סרטי וידיאו עם קול. היא יכולה לשלוף כל תמונה מהזכרון באופן כמעט מיידי. אפשר להשתמש בה למשך שעות ארוכות, והיא איננה מתקלקלת. בנוסף לכך, העדשה שלה מתמקדת אוטומטית וגם מנקה את עצמה אוטומטית. היא יכולה להתאים עצמה לכל רמה נורמלית של אור וחושך, ואין לה צורך בפלאש."

"ממש לא יאומן, אדוני. אין מצלמה אחרת בעולם עם יכולות כאלה."
 "אין זה בדיוק כך, אדוני. יש הרבה מצלמות כאלה, אך אינך שם לב אליהן."
 "בסדר. אני מחפש גם משאבה."
 "יש לנו דגם עוצמתי, קומפקטי ועמיד. אתאר לך אותו: הוא בערך בגודל של אגרוף. הוא מסוגל לשאוב חמישה ליטרים של נוזלים בדקה, שזה 7,200 ליטרים ליום. המשאבה בעלת עוצמה כה רבה, שהיא מסוגלת להזרים נוזלים דרך מערכת מסועפת של צינורות. היא עמידה מאוד, ויש דגמים שנמצאים בשימוש יותר ממאה שנה."
 "נשמע ממש מדהים, אדוני. סיכמנו כבר על שתי עיסקאות קנייה, אם כן. עכשיו, אני גם זקוק למערכת סינון, כדי לטהר את הנוזל הנשאב."
 "אין בעיה, אישי הצעיר. יש לי מערכת סינון, מותאמת למשאבה. יש בה שני מסננים: כל אחד שוקל 150 גרם. ביחד הם מסוגלים לסנן 1,700 ליטרים של נוזל ליום. הם מסננים את כל הפסולת ומזרימים אותה החוצה. המסננים מתנקים מעצמם ומתקנים את עצמם."
 "המוצרים שלך יוצאים מן הכלל, אדוני. האם אתה מוכר גם מחשבים?"

"בהחלט כן, אישי הצעיר. יש לי דגם של מחשב שהוא המתקדם ביותר בעולם. יש בו זכרון ו-RAM לא מוגבל. הוא יכול לבצע טריליונים של חישובים בכל שנייה. הוא מאחסן מידע, תמונות, קולות, ריחות ואפילו מחשבות ורגשות. הוא יכול לשלוף דברים אלה מהזכרון באופן מיידי. הוא יכול גם לבצע חיפושים מסובכים השואווא, חישובים ואפילו החלטות תוך שימוש בפרטים מהמידע הזה, או בכולו. הוא גם מסוגל להפעיל ציוד מתוחכם – מכונות, משאבות, תרמוסטטים, שעונים, גופי חימום, מצלמות, מכשירי הקלטה, מנופים, מלגזות, מערכות סינון ועוד כל מיני מכשירים."
 "המחשב שלך נשמע שלא מן העולם הזה."
 "הוא אכן כך. הוא תוכנן ונבנה בידי אותו מהנדס שעשה את המצלמה, המשאבה ומערכת הסינון."
 "האם יש לך עוד מוצרים שלך?"
 "האמת היא, שכן. יש לי כבל תקשורת מתקדם. האם אתה מעוניין בו?"
 "כן, אדוני."

"עוביו 1.8 ס"מ, והוא גמיש מאוד. הוא מוגן ע"י שריון חזק ביותר. בפנים ישנם 31 זוגות של כבלים דקים יותר. כל המערכת יכולה להוביל מאות אלפי פולסים חשמליים בו-זמנית. כאשר משתמשים בה יחד עם המחשב, היא יכולה לשלוט במערכת המורכבת של משאבות, מנועים, מנופים וציוד אחר. הוא גם מעביר מידע על

ילדים יקרים...

בפרשתנו פוגש יעקב אבינו את עשו. כיצד מתאר יעקב את רכשו לאחיו? "יש לי כל" (בראשית ל"ג, י"א). רש"י מסביר שהיה לו כל מה שהיה צריך. זהו אחד מחסדי ה' הרבים. הוא מספק לנו מזון, מים, ומחסה. הוא נותן לנו משהו עוד יותר בסיסי – החיים עצמם. הוא שם את נשמתנו בגוף שהוא מלא מפלאי הטכנולוגיה וההנדסה המכאנית המתקדמים ביותר. רק החכמה של בורא העולם יכולה היתה לעצב ולבנות דבר כזה. ילדים יקרים, עלינו להודות לה' על המתנה הנפלאה שנתן לנו, ולהעריך את מעשיו. הוד מנות טובה לעשות זאת היא כאשר אנחנו מברכים את ברכת "אשר יצר". ברכה זו מתארת את החכמה האינסופית שבגוף האדם ואת נפלאותיו. הוא נתן לכל אחד מאיתנו את המצלמה, המחשב, מערכות התקשורת, המשאבות ומערכות הסינון – ועוד הרבה הרבה מעבר לכך. יש לנו כל!